

Matilda presenteert...

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte boekenwurm. Ik leen stapels boeken in de bibliotheek. Hier vind je de boeken die ik deze keer de leukste vond!

VOORJAAR 2021



Koen kan niet kiezen

Lou Peacock en Nicola Slater
Uitgeverij Gottmer

Vind jij het ook zo lastig om te kiezen? Of je die blauwe of rode trui zal aandoen? Of je nou vanille-ijs zal nemen of toch die met chocoladesmaak? Koen is

een jongetje dat dat ook lastig vindt, en hij twijfelt de hele dag door. Koen twijfelt ook over zijn verjaardagscadeau, maar als hij een folder ziet van het asiel weet hij het: hij wil een hond! Maar ja... welke hond moet hij dan kiezen? Lief prentenboek over een kleuter die de hele dag twijfelt. Leuk om als voorbeeld te dienen thuis en op school met vrolijke, grote tekeningen met veel kleur. Vanaf 4 jaar.



Muis in huis!

Russell Ayto
Uitgeverij C. de Vries-Brouwers

Meneer Baas en meneer Bol worden opgeroepen om bij een huis een muis te vangen. Die weten vast hoe dat moet! Meneer Bol zet eerst maar

eens muizenvallen neer. Maar als hij zelf vergeet dat ze er liggen, heeft hij spijt (en pijn!). Dan vraagt meneer Baas of meneer Bol een kat wil halen, dat zijn uitstekende muizenvangers. Maar meneer Bol komt naar huis met een hond. Die zich niets aantrekt van

muizen en de muis andersom ook niet. De volgende ideeën van meneer Bol zijn uiteindelijk nogal drastisch. Het hele boek staat vol met grappige situaties en droge humor en de opbouwende spanning is heerlijk. Kinderen en voorlezers zullen smullen van dit verhaal! Vanaf 5 jaar.

Seizoenen: een jaar in de natuur

Hannah Pang
Uitgeverij Veltman



Dit is een heel bijzonder prentenboek over de seizoenen. Grootste pluspunt zijn de prachtige illustraties die door het hele boek staan. Er staan verschillende landschappen van over de hele wereld in beschreven. Zo zie je een landschap in Alaska, China, Afrika en Australië. Sommige gebieden hebben maar twee seizoenen en anderen hebben ook regenseizoenen of periodes van grote droogte. Het boek staat propvol interessante weetjes en is een aanrader voor thuis en de schoolbibliotheek. Vanaf 5 tot en met 8 jaar.



Roblox: waar is de Noob?

Craig Jelley
Uitgeverij MEIS & MAAS

Als jij fan bent van Roblox, dan is dit zoekboek absoluut iets voor jou! Je ziet verschillende game-werelden waarin je met Builderman, Ezebel en Mr Bling Bling op zoek gaat naar de Noob en

ander Roblox-items. Aan het begin wordt precies uitgelegd wat de bedoeling is en daarna kun je op zoek in 15 verschillende werelden. Het is geen makkelijke klus, want er is een hoop te zien op de pagina's. Lukt het jou om de Noob te vinden voordat hij nog meer ellende veroorzaakt? Dan ben jij de ultieme Robloxkenner!
Vanaf 7 jaar.

Held met humor (Grapman)

Tjibbe Veldkamp
Uitgeverij Em. Querido



Nik heeft een enorme hekel aan school. Zijn vriendin en klasgenootje Noor houdt ervan en is er goed in. En hun meester Nietje heeft een hekel aan kinderen en aan lesgeven. Dat is een goede mix voor een grappig boek, toch? Ja hoor! Nik vindt zichzelf behoorlijk grappig en als hij bij een spreekbeurt de hele klas aan het lachen krijgt dan slaan bij meester Nietje de stoppen door. Samen stuurt hij Nik en Noor in een tijdmachine naar de tijd dat

leerkrachten hun leerlingen nog echt mochten straffen. Hoe zal dit aflopen? Een heel leuk boek met erg grappige tekeningen dat ook geschikt is voor kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf 8 jaar en geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein.

De schaduwmot

Francesca Gibbons
Uitgeverij Harper Collins

Kun jij ook zo genieten van sprookjes zoals Narnia, Harry Potter en de Magische apotheek? Dan is dit boek echt iets voor jou! De elfjarige Imogen is de regels waar ze zich aan moet houden (die bedacht zijn door volwassenen) zat en ze gaat eens lekker naar buiten. In de tuin ziet ze een bijzondere zilverkleurige mot, en ze besluit erachteraan te gaan, door het hek waar VERBODEN TOEGANG op staat. Haar zusje Marie piept stiekem mee en dan komen ze in een andere wereld terecht. Een wereld met monsters en trollen, met mensen die in hutten wonen en met magische klokken die meer vertellen dat je op het eerste gezicht zou denken. Ze helpen prins Miroslav en gaan met hem het avontuur vol magie tegemoet. Vanaf 10 jaar.



Het lied van de vreemdeling

Linda Dielemans
Uitgeverij Leopold

Une is een neanderthalermeisje, dat 41.000 jaar geleden op aarde was. Ze leeft met haar stam in een streek die nu Frankrijk heet. Als ze tijdens de jacht een grote fout maakt, gaat ze op zoek naar de vrouwelijke god Ohé, om vergiffenis te vragen. Onderweg komt ze de jongen Nano tegen, hij behoort tot een stam met 'mensen'. Als de twee stammen met elkaar in aanraking komen laait er een strijd op, omdat ze simpelweg niet met elkaar overweg kunnen. Alles verandert als er een vulkaanuitbarsting is, dan moeten de groepen samenwerken, om te kunnen overleven. Spannend en informatief boek over een tijd waar nog niet heel veel leesboeken over zijn. Vanaf 11 jaar.



VOORJAAR 2021

Pro
biblio